



Protestantse gemeente te Hoek

D
e

H
o
e
k
s
t
e
e
n



Geloof, Hoop, Liefde

oktober 2018

Door het jaar heen kunt u actuele informatie over de Protestantse gemeente te Hoek vinden op www.pknhoek.nl of facebook.

Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website: www.gelovenindedelta.nl

Vele foto's in deze Hoeksteen zijn gemaakt door Fotografie Peter Mahu. Naast deze foto's zijn er nog vele andere te vinden op de website van de kerk.

Voorwoord

Vanuit de kerkenraad

In de afgelopen weken heb ik bij de opening van een vergadering het beeld gebruikt dat wij momenteel leven in een tijd die zich kenmerkt 'tussen heimwee en verlangen'.

Dat beeld heb ik 'geleend' van de scriba van de generale synode, Dr. René de Reuver, en ik deel het ook graag met U, lezer van de Hoeksteen, lid van onze Protestantse gemeente te Hoek.

U kent dat gevoel vast wel, die mengeling van heimwee en verlangen. Heimwee zoals het vroeger eens was en het verlangen naar een tijd die nog komen moet. Het ene moment wint de heimwee het, het andere moment het verlangen. Verstandelijk weet je dat de tijd van vroeger niet terugkomt, maar je gevoel zegt iets anders.

In deze tijd leven we tussen heimwee (afscheid van de predikant) en verlangen. (naar een nieuwe periode met de nodige uitdagingen)

Met heimwee kun je terugzien naar alle goede en intensieve momenten die we met elkaar als gemeente en predikant mochten beleven. Tegelijk kun je verlangen naar wat de nieuwe periode te bieden heeft en van ons vraagt.

De nieuwe periode brengt ons Mevr. Reverent Ank Muller als Pastoraal medewerker binnen de werkgroep Pastoraat en als regelmatige voorganger. En de nieuwe periode brengt nog meer: De ontvangst en omgang met onze gastvoorgangers en de vormgeving van de erediensten. De omgang met elkaar als ouderen voor jongeren en jongeren voor ouderen in een 'goed gesprek', het bieden van een helpende hand of anderszins.

De geboorte van de Ring Zeeuws Vlaanderen, een samenwerking tussen de gemeenten in Z. Vlaanderen, gericht op ontmoeting en uitwisseling, waar Hoek en Oostburg/Zuidzande het voortouw in nemen.

De gesprekken met onze burens uit Philippine, Sas van Gent en Sluiskil over wat ons bindt en wat we met en voor elkaar kunnen betekenen.

De ontmoetingen met elkaar, de gemeente bijeenkomsten over het beroepingswerk en onze plaats in de Zeeuws Vlaamse en bredere samenleving. Allemaal gebeurtenissen en ontwikkelingen waarover u in deze Hoeksteen kunt lezen en waarbij wij het verlangen koesteren en geloven dat wij daarin zullen worden gesteund en geïnspireerd door Gods Geest.

Zonder de Geest verpietert immers het geloof en is de kerk een futloos instituut.

Heimwee en verlangen, misschien is het wel een tweeling die ons als gelovigen en als gemeente in evenwicht houdt. Heimwee naar het goede dat God heeft gegeven, verlangen naar het nieuwe dat de Geest schiept.

Van dit heimwee en verlangen leven wij.

Henk Siersema.
voorzitter kerkenraad.

Een gemeentelid

Hallo allemaal,



Ik ben Anica Mol en ik ben 18 jaar oud. Ik ben geboren in Hulst en op mijn 9e naar Hoek verhuisd om op de boerderij van mijn opa en oma te gaan wonen in de Hasjesstraat.

Doordeweeks woon ik in Breda, daar studeer ik de Pabo aan Avans hogeschool, nu voor het tweede jaar. In het weekend ben ik nog in Hoek te vinden, om op zaterdag te werken in de slagerij van mijn ouders, en om op zondag regelmatig naar de kerk te gaan.

Ik ben gemeentelid van de Protestantse gemeente te Hoek. Ik ben opgegroeid in een Protestants gezin, dus het was geen verrassing voor mij toen wij naar de kerk gingen in Hoek. Ik ga graag naar de kerk, omdat ik me daar het meest verbonden voel met God.

In april dit jaar heb ik belijdenis gedaan. Hiermee bevestigde ik voor mezelf en de gemeente, dat ik verder ga met het geloof op mijn eigen manier, buiten en binnen de kerk. Dat vind ik heel mooi aan onze gemeente; iedereen mag zijn wie hij is, en iedereen is altijd welkom. Dat is dan ook wat ons - denk ik- sterk maakt, en dat we mede daardoor onze kerk weer hebben kunnen opbouwen. Ik vind het fijn dat ik in deze gemeenschap de kans krijg om mijn eigen pad te vinden op het gebied van geloof, en daar gesprekken over kan voeren met andere mensen.

Een paar maanden geleden ben ik ook begonnen met kinderkring draaien op zondagochtend. Ik vind het leuk om de kinderen een stukje geloof bij te brengen, daar gesprekken over te voeren met ze, en om samen verhalen te lezen.

Diaconaat & ZWO

(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Dit is Pius uit Oeganda



Na een kerkdienst in maart 2018 waarin dhr Rob Favier voorging, (hij is ambassadeur van World vision) heeft de diaconie een sponsorkind geadopteerd.

Zijn naam is Pius Amanyire en is op 28 maart 2010 geboren.

Hij woont in Kampala in Oeganda.

Hij heeft nog 2 broers en 3 zussen en woont bij zijn moeder. Zijn ouders leven gescheiden.

Hij helpt thuis met water halen en zit op de basisschool waar hij vreemde talen heel erg leuk vind.

Door onze bijdrage investeren wij niet alleen in hulp voor Pius maar ook in hulp in het gebied.

Beter onderwijs, schoon drinkwater en sanitair.

Eethoek

De diaconie verzorgt regelmatig een avond voor alleenstaanden. Het doel is om een gezellig samenzijn te organiseren waarin de maaltijd centraal staat.

In de loop van de jaren is er een kookteam ontstaan dat altijd weer de lekkerste gerechten op tafel weet te krijgen voor een steeds groter wordende groep tevreden alleenstaanden.

Alle alleenstaanden zijn welkom, ook zij die geen lid zijn van onze kerk: hoe meer eters hoe meer vreugd!!!

Opgave kan bij Catrien Mol tel 0115-441397 of bij Cora Tollenaar tel 0115-441709.

De kosten bedragen € 8,00 en de maaltijd begint om 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.

De eethoek wordt georganiseerd door de samenwerkende Diaconieën van de Protestantse gemeente en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

Graag willen we het volgende (opnieuw) onder uw aandacht brengen: Spaar postzegels, kaarten, mobieltjes, of cartridges voor de ZWO.

Over heel Nederland brengt deze inzameling veel geld op voor het belangrijke ZWO-werk. Dus zeker de moeite waard om ook uw postzegels en kaarten, maar dus ook mobieltjes en cartridges te bewaren.

U kunt ze aan de ingang van onze kerk op de 'witte kast' leggen of afgeven bij iemand van de werkgroep Diaconaat & ZWO.

Bij voorbaat dank!

Dank vanuit Nepal

De diaconie steunt via Eli van Leenen ook het komende seizoen **het project Nuwakot**. Hieronder vindt u een verslag van Eli, op dit moment is hij opnieuw in Nepal

In mei is opnieuw voor een jaar het schoolgeld betaald voor de 10 kinderen. Het is heel mooi om te zien hoe blij iedereen is met de hulp die ze krijgen. Zowel voor de kinderen zelf als ook voor de ouders betekent dit heel veel. Na wat strubbelingen en onvrede over het management van de school is hierin heel wat veranderd. Het is goed dat ik iemand heb in Nepal die alles voor me controleert.

Op deze manier kan snel ingegrepen worden als we zien dat het geld niet op de plaats terecht komt waar het voor bedoeld is.

Het probleem is dat het grootste deel van Nepal arm is, zeker in vergelijking met Nederland. Als mensen dus zien of horen dat ergens een paar Nederlanders financieel helpen wil iedereen een graantje meepikken. Te begrijpen, maar we kunnen niet iedereen helpen.



Naast het jaarlijkse schoolgeld was er nog geld over, gelukkig. Daarom is besloten om speelgoed voor de school te kopen, zodat de kinderen in de nieuwe open ruimte ook kunnen spelen; voetballen, badmintonrackets enz. Op deze manier hebben alle kinderen er wat aan en het is ook een motivatie om naar school te gaan.

Er is afgesproken dat alle spullen altijd op school blijven en niet meegenomen mogen worden, anders zou het binnen een paar dagen allemaal verdwenen zijn.

Uit iedere klas zijn 2 kinderen gekozen als soort klasse-oudste, deze zijn verantwoordelijk voor de spullen.



Door de gulle giften die ik vanuit Hoek heb ontvangen is er nog genoeg geld om te besteden aan de kinderen en de school. De school ziet er echt heel goed uit. Er wordt goed lesgegeven en de kinderen gaan met veel plezier naar school. Doordat de kinderen overdag naar school gaan, 6 dagen per week, hebben de ouders meer tijd om b.v. op het land te werken of aan de opbouw van een eventueel nieuw huis.

Iedereen profiteert dus mee van onze hulp.

De kinderen die naar deze school gaan zijn tussen de 6 en 12 jaar.

Het idee is nu om o.a. voor op het schoolplein een paar speeltoestellen te kopen en te plaatsen, zoals een wip en een schommel.

Zoals altijd zal ik jullie na mijn tijd hier weer geheel op de hoogte brengen van alle activiteiten.

Namens mezelf, maar zeker namens iedereen in Nuwakot, heel erg bedankt voor alle steun.

Zeeland voor Pakistan

Naast vele kerken en gemeenten in Zeeland werkt ook onze gemeente volop mee aan dit project.

De ZWO neemt hierin meestal het voortouw. Tijdens het komende seizoen zal dit o.a. gebeuren door geldacties, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van tweede hands boeken die in Veere verkocht zullen worden en een high-tea bij ons in de ontmoetingsruimte, voor iedereen van binnen en buiten de gemeente.

Niet alleen via financiële hulp is er aandacht voor de mensen in Pakistan. Het vertellen van de verhalen uit dit land zijn net zo belangrijk. Daarom zal tijdens de Zendingdienst op velerlei manieren aandacht zijn voor de mensen in Pakistan.



Tijdens de 40-Dagentijd zal de jaarlijkse **wereldmaaltijd** weer gehouden worden. Van harte bij u aanbevolen; een sobere maaltijd om stil te staan bij wat wij ontvangen en waar anderen alleen maar over kunnen dromen.

Namens de diaconie Karina Wolfert-van Leenen
Namens de ZWO Cor-Elli de Bruijn-Dieleman

Zeeuwse inspiratiedag: Kerk, laat je zien!

Hoe ben je als kerkelijke
gemeenschap zichtbaar in je
omgeving?

Zowel in Zeeland als in Pakistan zijn
gemeenten hier mee bezig.

Ze werken samen met scholen,
organiseren maaltijden en stellen
hun kerkgebouw open naast de
zondagse diensten.

Prachtige initiatieven die het waard
zijn om te delen.



24 november in Goes: een dag met sprekers, ontmoeting, workshops en ter afsluiting een concert van The Psalm Project. Aanmelden via: www.protestantsekerk.nl/zeelanddag

Gemeentebeleid

Gemeentebeleid is een term of een begrip waarbij sommigen de wenkbrauwen fronsen. Het betekent zoveel als 'de weg naar het doel' of de 'afsprakenlijst', zodat we een houvast hebben voor de komende tijd.

In het afgelopen jaar hebben we twee gemeenteavonden georganiseerd (kerkordelijk) om het beleid voor te leggen, te bespreken en met elkaar goed te keuren. De avonden werden matig bezocht.

De kerkenraad wil toch graag zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken bij het reilen en zeilen van de gemeente.

Daarom zullen de komende gemeentebijeenkomsten aansluitend aan een kerkdienst worden georganiseerd. We kunnen dan bijvoorbeeld één onderwerp bespreken en komen een keer extra bijeen op zo'n tijdstip.

Het onderwerp beroepingswerk zal de komende tijd de aandacht vragen.

We willen u daar zoveel mogelijk bij betrekken.

De komst en aanwezigheid van Ank Muller betekent niet dat we al een nieuwe dominee hebben. Leest u haar bijdrage elders in deze Hoeksteen daar maar op na. Ank zal op pastoraal gebied een welkome bijdrage leveren en dat kan ook in combinatie met een (nieuwe) dominee.

De kerkenraad heeft initiatief genomen tot een verkennend gesprek met de kerkenraad van de Protestantse gem. Philippine, Sas van Gent, Sluiskil (PSS) Waarom?

Omdat beide gemeenten vacant zijn en beiden geen predikant voor 100% van de werktijd kunnen beroepen.

Hoek heeft vier jaar ervaring in het 'delen van een dominee' met de DEO gemeenten op Zuid Beveland, maar nu betreft het ook onze naaste burens.

Dat scheidt een band. Dat rechtvaardigt ook de vragen: 'Wat bindt ons?'

'Hoe gaat de kerkelijke toekomst er in Zeeuws Vlaanderen uitzien?'

'Hebben wij misschien wel dezelfde kerkelijke opdracht van onze Heer meegekregen?'

Om misverstand te voorkomen: De beide kerkenraden zijn niet met elkaar in gesprek om een fusie aan te gaan.

We houden u goed op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dezelfde soort vragen kunnen ook gelden voor alle gemeenten in Z. Vlaanderen. Vroeger kwamen die bijeen in de classis. Die vergadering is nu opgeheven en is opgegaan in het grotere verband Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden, de classis 'Delta'. (>170 gemeenten)

Daarvoor in de plaats is de 'Ring Zeeuws Vlaanderen' opgericht. Het Ringverband wil zorgen voor de onderlinge contacten tussen de gemeenten op velerlei niveau.

'Wat weten en kennen we eigenlijk van elkaar?' 'Kunnen we elkaar niet eens uitnodigen?' 'Hoe gaan jongeren met elkaar om in zo'n verband?'

Veel gemeenten zijn kleine eilandjes aan het worden en zijn gebaat bij samen beleven en vieren.

Er is een Stuurgroep van 6 personen ingesteld, bestaande uit een afvaardiging van de gemeenten Oostburg/Zuidzande en Hoek.

Dat is voor de eerste jaren en het is de bedoeling dat na ruim een jaar één van die gemeenten plaatsmaakt voor een andere gemeente.

De startavond van deze nieuwe Ring is op 29 oktober 2018 in de kerk van Hoek. Aanvang 19.30 uur.

Samenwerking met de GK(v) verloopt op een integere en vriendschappelijke manier met respect voor elkaars historie en toekomstmogelijkheden.

Dat hebben we van beide zijden ook duidelijk gemaakt in de intentieverklaring.

De kerkenraden ontmoeten elkaar tweemaal per jaar en organiseren samen meerdere gelegenheden, waaronder de kerstnachtviering.

Kerkenraad

Binnen de kerkenraad is (nog) 1 vacature voor diaken. Er zijn gesprekken gevoerd met gemeenteleden die daarvoor zijn genoemd vanuit de gemeente. Dat heeft helaas niet geleid tot een bevestiging. De specifieke vaardigheden werden gezocht op financieel gebied.

We zijn blij dat kerkrentmeester Wim de Putter deze werkzaamheden voor - en binnen de diaconie wil waarnemen.

De diensten op Biddag en Dankdag (woensdagen), Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Oudejaarsdag zullen primair door ouderlingen worden geleid.

Dit jaar zal de oudejaarsdienst op zondag 30 december worden gehouden, 's avonds om 19.30 uur! Daarmee komt de zondagochtenddienst te vervallen.

De preekvoorziening wordt al jaren met veel enthousiasme verzorgd door ouderling Ada Dieleman. De komende periode zal nog meer inzet vergen vanwege de vacaturetijd. Er zullen mogelijk meer gastvoorgangers worden benaderd en in voorkomende gevallen zal de dienst door één van de ouderlingen worden geleid.

We hopen dat alle voorgenomen werkzaamheden en besluiten door u gedragen mogen worden en met de kracht van de Geest kunnen worden uitgevoerd.

Herinnert u zich nog de stelling uit het jubileumjaar van 500 jaar Protestantisme?

'De kunst om iets van het (samen)leven te maken, is de kunst het leven te ontvangen uit Gods hand'.

Namens de kerkenraad,
Henk Siersema / voorzitter.

Kennismaken met onze Pastoraal medewerker Ank Muller



Mijn naam is Ank Muller en ik ben aangesteld voor het pastoraat in uw gemeente zolang de positie van predikant vacant is. Een aantal van u heeft mij gezien toen ik dit jaar in Hoek mocht voorgaan met Palmpasen. Wat mij toen opviel was de goede sfeer, een leuke groep kinderen en natuurlijk het mooie, nieuwe kerkgebouw.

Soms vragen mensen wat ik nu precies ben in de kerk. Dat ligt wat ingewikkeld. Ik ben van huis uit Katholiek maar daarna overgestapt naar de Anglicaanse (Engelse) Kerk en tevens gastlid van de PKN. Ik heb theologie gestudeerd in Nijmegen en mijn kerkelijke opleiding in Engeland gedaan. In 2009 werd ik 'deacon' gewijd (te vergelijken met een katholieke diaken). In de Anglicaanse traditie behoor je dan voor de rest van je leven tot de geestelijkheid en ben je ook voorganger. Mijn Engelse titel is 'reverend' maar dat vertaalt wat moeilijk in het Nederlands. Vandaar dat de meeste protestantse mensen mij gewoon dominee noemen.

Van 2010 tot eind 2016 was ik koopvaardijpredikant voor zeevarenden in de Zeeuwse havens. Sindsdien preek ik regelmatig in allerlei kerken in Zeeland en doe ik het pastoraat voor uw buurgemeente Philippine - Sas van Gent - Sluiskil. Maar vóór alles ben ik moeder van Heleen (14), Nora (12) en Marx (8).

Ik verheug me erop u beter te leren kennen.

Iedere week zal ik enkele bezoeken afleggen. Wanneer u - om welke reden dan ook - behoefte heeft aan een gesprek of gewoon kennis wil maken, kunt u mij bereiken via de kerkenraad of zo nodig rechtstreeks op: 06-81744385.

Pastoraal medewerker, Ank Muller, Vlissingen

Omzien Naar Elkaar

- pastoraat

Onder pastoraat verstaan we de herderlijke zorg voor de mensen in de gemeente waarmee vorm wordt gegeven aan Christus' liefdevolle zorg voor Zijn gemeente. Overall waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Pastoraat kan op verschillende manieren aan elkaar worden verleend. Het pastoraat wordt gedragen door de gemeente zelf. Dit wordt zichtbaar in de omgang met elkaar bij het koffiedrinken na de dienst of tijdens gesprekken en gebed tijdens andere activiteiten. Zelfs een ontmoeting bij de supermarkt kan bijdragen aan de pastorale zorg binnen de gemeente.

We kunnen ons gelukkig prijzen om te merken dat veel mensen aan het 'omzien naar elkaar' vorm en inhoud geven. De onderlinge bemoediging door een kaartje, een bloemetje, een praatje, een bezoekje. Deze dingen gebeuren vaak zonder dat zowel 'gever' als 'ontvanger' zich bewust zijn dat dit het eigenlijke 'omzien naar elkaar' is van de gemeente van Christus. Zowel naar leden binnen de gemeente als mensen rondom de gemeente. Gelukkig zijn we inmiddels ook vertrouwd geraakt met 'contactpersonen' die op eigen wijze en met eigen frequentie invulling geven aan het pastoraat.

Pastoraat-wijkindeling.

De ouderlingen en pastoraal medewerker vormen samen met een (voormalig) diaken de werkgroep pastoraat. Door de tijd heen probeert de werkgroep zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van zaken die spelen in de gemeente en bij gezinnen of personen. In onderling overleg zal dan telkens besproken worden op welke wijze en door wie het beste vanuit de werkgroep contact gelegd of onderhouden kan worden. De verdeling van straten en adressen over contactpersonen (en leden werkgroep) houden we wel graag in stand.

Wanneer u iets wilt doorgeven of overleggen, of een afspraak wil maken voor een bezoekje door één van de leden van de werkgroep neemt u dan s.v.p. contact op! De ervaring leert dat het nog geregeld voorkomt dat gedacht wordt "dat ze het wel zullen weten". Dit is echter lang niet altijd het geval. Daarom: laat het even weten, dat wordt zeer op prijs gesteld.

De werkgroep pastoraat wordt bemenst door de volgende personen:

Addie de Bree (ouderling) 0115-441830 adebree@zeelandnet.nl
Burg. H. Wolferthof, Rozenlaan, Terneuzen, overig.

Ada Dieleman (ouderling) 0115-441444 adadieleman@zeelandnet.nl
Marijkestraat, Kreeksingel, Julianastraat, Binnendijk nr. 16, 19 en 20, Spanjaardweg, Biervliet, Oostburg, Koewacht, Sluiskil

Franny van Driel 0115-441652 gerardvandriel@hetnet.nl
Margrietstraat, Irenestraat, Bernhardstraat, Beatrixstraat, Begoniastraat, Crocusstraat, Tulpstraat, Gerberalaan.

Ank Muller (Pastoraal medewerker) 06-81744385 ank_muller@yahoo.com

Henk Siersema (ouderling) 0115-442074 siersema@zeelandnet.nl

Elly Tollenaar (ouderling) 0115-612914 ftollena@kpnmail.nl
Azeleastraat, Fresiaplein, Clivialaan, Narcissenlaan, Korenbloemstraat, Van Wijckhuiseweg, Langeweg, Seydlitzweg, Sluispolderdijk, Zevenaardijk

Overige contactpersonen:

Corry Siersema 0115-442074 casiersema@outlook.com
Irisstraat, Gladiolenlaan

Corrie de Putter 0115-441421 cjanna@live.nl
Molendijk

Vacant

Lovenpolderstraat, Noorddijk, Lovenweg, Boerengat, Ds. Raamshof

Riet van Hoorn 0115-441959 ldvhoorn@hetnet.nl
Irisstraat "Lovendieke" nrs. 32 t/m 46c, Jasmijnlaan, Oud Vlissingen, Noordstraat, Seringenlaan, Lijsterbesstraat, Anemonenlaan

Rieneke Dieleman 0115-441630 leendiele@zeelandnet.nl
Irisstraat 48, 56, 58, 60, 62, 66, 80, 84

Adrie Francke 0115-442461 amfrancke@zeelandnet.nl
Verzorgingshuis Vremdieke (samen met Riet van Hoorn)

Willy Dekker 0115-441880 fwdekker@zeelandnet.nl
Mauritsfort, Zandplaatweg 1, Langestraat zuid

Joke de putter 0115-441302 cjdeputter@zeelandnet.nl
Molendreef, Windlustlaan, Omloop, Keijzerstraat, Willemstraat, Tramstraat, Wilhelminastraat, Hendrikstraat

Anneke van der Sluis 0115-402484 kean.vd.sluis@gmail.com
Hasjesstraat, Zandplaatweg, Kreekweg, Gruttolaan, Lozeschorweg, Middenweg, Koudepoldersstraat

Lyda van Hermon 0115-442298
Langestraat noord, St. Hubrechtstraat, Dr. Leenhoutstraat, Nieuwstraat

Finie Herrebout 0115-442860 defien@zeelandnet.nl
Binnendijk t/m nr. 12, Altenastraat, Knol, Wulpenbek, Philippine

Pastorale zorg in Verzorgingshuis 'Vremdieke'

In Vremdieke werken we als Protestantse gemeente samen met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Rooms Katholieke Parochie op het gebied van kerk, pastoraat en geestelijke verzorging.

Individuele bezoeken aan cliënten worden afgestemd op de situatie en behoefte van de betreffende cliënt en de mogelijkheden van de betreffende kerk.

Bij zorg en vragen rondom levensende en keuzes van de uitvaart verlenen de predikanten en pastoraal werkers van de kerken te allen tijde waar mogelijk op een passende wijze pastorale bijstand.

De contactpersonen van de drie kerken zijn:

Ds. Johan Harmanny (GKv) Marjan Dieleman (RK), Femke de Maat (Vremdieke) Ank Muller, (Prot.gem.)

Kerkelijke Vrijwilligers Dienst

De Kerkelijke Vrijwilligers Dienst bestaat uit een groot aantal vrijwilligers dat op verschillende terreinen actief is.

De eerste zondag van de maand en na bijzondere diensten, is het koffiedrinken na de dienst; dit wordt door de vrijwilligers verzorgd.

De bloemen uit de eredienst worden namens de gemeente bij een gemeentelid gebracht die bijv. pas uit het ziekenhuis is ontslagen of recent een diepte-of hoogtepunt in zijn/haar leven heeft meegemaakt.

Ook de ophaaldienst wordt door de KVD verzorgd. Mensen die slecht ter been zijn kunnen worden opgehaald voor de kerkdienst. (En natuurlijk weer thuisgebracht).

Verjaardagskaarten voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden via ouderlingen en contactpersonen bezorgd.

Ook bij de bezorging van bijv. Paasattenties wordt een beroep op de vrijwilligers van de KVD gedaan.

Contactadres: Elly Tollenaar tel. 0115-612914, e-mail: ftollena@kpnmail.nl

Kerkdiensten

Aan de uitgang zijn de gaven wekelijks bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.

Aanvang diensten: 10.00 uur, tenzij anders vermeld

28 oktober	dhr. Klaas Bos, Goes, Bijbelzondag aansluitend aan de dienst wordt de Bijbelquiz gehouden
4 november	mevr. Truus Rijke, Terneuzen - Zendingszondag
7 november 19.30 uur	Dankdag – mevr. Ada Dieleman, wijkouderling
11 november	ds. Pieter Overduin, Hulst
18 november	ds. Wim van den Hoek, Breskens
25 november	ds. Arie van der Maas Laatste Zondag kerkelijk jaar, Gedachtenis van de namen
2 december	ds. Cor de Beun, Brugge Eerste Zondag van Advent – Dienst van Schrift en Tafel
9 december	dhr. Henk Siersema, ouderling Tweede Zondag van Advent
16 december	dhr. Goemaere, Brugge Derde Zondag van Advent
23 december	ds. Saskia Ketelaar, Lede Vierde Zondag van Advent
24 december 22.00 uur	ds. J. Harmanny, dhr. Henk Siersema en anderen Kerstnachtviering voor heel het dorp
25 december	ds. Saskia Ketelaar, Lede Kerstmorgen
30 december 19.30 uur	Ada Dieleman en Elly Tollenaar, wijkouderlingen Oudejaarsdag
6 jan. 2019 10.30 uur	ds. Saskia Ketelaar, Lede Nieuwjaarsbegroeting vanaf 9.45 uur
13 januari	ds. Cor de Beun, Brugge – Dienst van Schrift en Tafel
20 januari	dhr. Robert Goemaere, Brugge
27 januari	dhr. Jan Willem Slager, Goes
3 februari	momenteel nog niet bekend
10 februari	ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe
17 februari	pastoraal medewerker Ank Muller, Vlissingen
24 februari	momenteel nog niet bekend
3 maart	ds. Wim van den Hoek, Breskens
6 maart 19.30 uur	Biddag – momenteel nog niet bekend
10 maart	dhr. Aart Slabbekoorn, Goes Eerste Zondag Veertigdagentijd
17 maart	momenteel nog niet bekend Tweede Zondag Veertigdagentijd

24 maart		ds. Daan Riemens, Nijkerk Derde Zondag Veertigdagentijd
31 maart		ds. Cor de Beun, Brugge Vierde Zondag Veertigdagentijd
7 april		ds. Arie van der Maas, Wemeldinge Vijfde Zondag Veertigdagentijd
14 april		mevr. Nel Roggeband, Tholen Zesde Zondag Veertigdagentijd – Palmzondag
18 april	19.30 uur	ds. Saskia Ketelaar Witte Donderdag – Dienst van Schrift en Tafel
19 april	19.30 uur	momenteel nog niet bekend Goede Vrijdag
20 april	19.30 uur	momenteel nog niet bekend Stille Zaterdag
21 april		ds. Saskia Ketelaar, Lede – Pasen
28 april		ds. Joshi van Veen
5 mei		pastoraal medewerkster Ank Muller, Vlissingen
12 mei		ds. Daan Riemens, Nijkerk
19 mei		ds. Egbert Rooze, Antwerpen
26 mei		ds. Jan de Visser, Middelharnis
30 mei		Hemelvaart – momenteel nog niet bekend
2 juni		pastoraal medewerkster Ank Muller, Vlissingen
9 juni		dhr. Hans Bouma – Pinksteren - verhalendienst
16 juni		dhr. Aart Slabbekoorn, Goes
23 juni		momenteel nog niet bekend – Dienst van Schrift en Tafel
30 juni		dhr. Klaas Bos, Goes
7 juli		dhr. Engel Leune, Benthuizen
14 juli		ds. Arie van der Maas
21 juli		ds. Pieter Overduin, Hulst
28 juli		dhr. Klaas Bos, Goes
4 augustus		momenteel nog niet bekend
11 augustus		momenteel nog niet bekend
18 augustus		dhr. Robert Goemaere, Brugge
25 augustus		ds. Jan de Visser, Middelharnis
1 september		ds. Arie van der Maas, Wemeldinge
8 september		ds. Pieter Overduin, Hulst
15 september		momenteel nog niet bekend – Startdienst
22 september		ds. Cor de Beun, Brugge
29 september		ds. Hans Becker, Rotterdam – Dienst van Schrift en Tafel

Kerkdienst gemist (?)

Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om de kerkdienst bij te wonen of een dienst later willen beluisteren, is er de mogelijkheid om dit via internet te doen.

Via de website Kerkdienstgemist.

Ga naar www.kerkdienstgemist.nl, klik op Zeeland → Hoek → PKN Hoek en u hoeft geen dienst meer te missen!



Kerkdiensten en maandopening in Verzorgingshuis 'Vremdieke'

In de vorige Hoeksteen werd de verandering van kerkdienst en maandopening in Vremdieke nader toegelicht. Daarin werken de drie kerken samen.

Door het vertrek van Ds. Van der Maas komt ook het voorgaan in de avondmaalsdiensten in het gedrang. Daar waar de eigen predikant in deze diensten voorging, zou nu een predikant van buitenaf moeten worden gevraagd en is er dan nog een binding? De kerkenraad heeft besloten om de avondmaalsdiensten in Vremdieke voorlopig te stoppen.

Dit wordt herzien als we weer een eigen predikant hebben.

Werkgroep Liturgie & Eredienst

De werkgroep Liturgie & Eredienst bestaat op dit moment uit 6 leden:

Henk Siersema, Daniëlle Rijksen, Cor-Elli de Bruijn, Marinka Mahu, Ada Dieleman en Ineke Dees. We zijn een enthousiaste groep mensen, die elkaar inspireren en aanvullen. Regelmatig komen er ook geloofsvragen aan de orde waar we over nadenken.

We zijn zojuist het nieuwe seizoen gestart met een inspirerende startdienst, waarin Rob Favier ons liet nadenken over de vragen: Wie denken jullie dat Ik ben?.....

Maar ook: Wat zullen ze wel niet van me zeggen?.....

Stof genoeg voor een goed gesprek!

Naast invulling geven aan bijzondere diensten is er zeker ook aandacht voor de andere erediensten.

Wanneer u of jij vragen of suggesties hebt, dan zijn die altijd welkom.

Zo kunnen we er over nadenken en diensten vieren waarin gemeenteleden en anderen zich thuis voelen.

Al jarenlang zet Mattie de Schepper zich in voor de liturgische bloemschikkingen die regelmatig een mooie plaats in de kerk innemen. Maar wat houdt dit precies in? Mattie vertelt het ons.

Wat is een liturgische schikking?

Mattie: “Ik probeer de Bijbelteksten die worden aangereikt te verbeelden in een bloemschikking. Vaak werken we met thema’s. Bijvoorbeeld tijdens de Advent periode en in de Lijdenstijd. De basis wordt in het thema aangereikt.

Ik probeer de zondagen dan extra in te kleuren op of rondom die basis.”

Symboliek uitbeelden

Buitenom deze bekendste periodes als het gaat om een liturgische schikking vind ik juist ook Pinksteren een heel mooie periode om symbolisch uit te beelden. Dat is in mijn ogen écht een ondergeschoven kindje. Het is lastig om goed uit te leggen wat er nou precies met Pinksteren gebeurt. Maar mijn mening is, dat je met het Pinksterfeest eigenlijk pas begrijpt wat Pasen inhoudt. En dat maakt het essentieel voor je geloofsbeleving. Ook voor biddag en dankdag maak ik een liturgische schikking. Dan probeer ik altijd gewassen te verwerken.

Heerlijk om hierin mijn creativiteit de vrije loop te kunnen laten.”

Wat zet jou in beweging, waar ga je voor?

Mattie: “Geloof in God is de kracht van de liefde. Dat is echt mijn motto. En wat is het mooi om dat te kunnen delen en doorgeven, zeker in het liturgisch bloemschikken. Zo heb ik eens op de laatste zondag van het kerkelijk jaar het gedicht *Draden van verbondenheid*, van Marinus van de Berg een gezicht mogen geven. Mensen kunnen hier troost en bemoediging uit putten, dat is mooi om met symboliek te kunnen bereiken. Zo probeer ik ook in rouwstukken meer diepte mee te geven, zodat er een verhaal wordt verteld. Het werkt voor mij als een therapeutische bezigheid. Ik kan met mijn creativiteit een boodschap doorgeven. Zo zie ik het echt: Ik heb dit gekregen, om het weer door te mogen geven.



Van één van onze gastvoorgangers, even voorstellen....

Velen van u zullen me (een beetje) kennen, vanwege het feit dat ik sinds medio 2014 een 14 tal keren mocht voorgaan bij u. Ik ben geboren op 5 juli 1950 in Utrecht. Ik volgde de 5-jarige opleiding aan de Pedagogische Academie *Jan van Nassau*. Mooie tijd, goede leerkrachten, waaronder prof. dr. R. Bijlsma, hoogleraar aan Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid, die mij naar Brussel bracht. In 1971 schreef ik me in als student, waar ik 'als een blok viel' voor een Vlaams meisje met Italiaanse roots, Anne-Marie Lucy Caproni. We huwden in 1974, hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Allen wonen in Brugge.

In maart 1979 werd ik ingezegend als predikant van de Verenigde Protestantse Kerk te Brugge; in september 2012 ging ik met emeritaat. Bedienaars van de door de Belgische overheid erkende eredienst (en uiteraard de kerkelijke administratie) worden bezoldigd en de kerken kunnen op financiële staatssteun beroep doen (o.g.v. van wettelijke voorwaarden). Vandaar dat (erkende) gemeenten een predikant hebben, wat bij u in Hoek en elders ondenkbaar is.



Naast het gemeentewerk was ik aalmoezenier in de vrouwengevangenis en ziekenhuizen, consultant, secretaris van het district Oost- & West-Vlaanderen en lid van de synodale raad. Een gevarieerd werk, waarin het voorgaan in erediensten en het pastorale werk mijn grootste voorkeur hadden. Op 27 juli 2014 mocht ik voor de eerste keer bij u voorgaan in uw mooie kerk. De Bijbellezingen waren Matteüs 10:28-33 en Psalm 23, een lievelingspsalm van mij. De Psalmist spreekt over een diep Godsvertrouwen. De gids leidt de reiziger langs gevaarlijke wegen, de herder heeft zorg voor de schapen, de woorden "*want U bent bij mij*". Er wordt ook over de moeilijke kant van het leven gesproken: "*Al gaat mijn weg door een donker dal*". Wegen van duisternis blijven niemand bespaard. Wij vragen vaak: "Waarom al dat lijden".

De Psalmist gaat daar niet op in. Hij beredeneert niet, hij belijdt: "*U bent bij mij*". Op 1 januari 2015 verwoestte een brand uw mooie kerk. De week voordien had ik op de motor een lichte aanrijding. Foto's bij de röntgenoloog wezen op een dubbele ribbreuk. Dat is te doen als je niet te veel beweegt. Spijtig dat ik een zware bronchitis had; het hoesten was pijnlijk! Ik zat veel in de zetel en zag 's avonds op de regionale televisiezender FOCUS uw kerk afbranden. Nadien volgde ik via uw site het wel en wee o.l.v. van uw bezielende predikant ds. A. P. van der Maas. Alle respect voor het werk van u allen. U heeft nu een mooie multifunctionele kerk, die naast het gebruik voor de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten ook een belangrijke functie heeft voor gebruik van instanties en of groeperingen. Veel zegen in uw nieuwe (t)huis!

Cor de Beun, emeritus predikant, Brugge - jdebeun@gmail.com

Geloven – met elkaar....

De kerk is elke zondagmorgen én elke dinsdagmiddag open...

Open kerk en Middaggebed

De kerk is op dinsdagmiddag open van 13.00 uur tot 15.00 uur.

13.15 uur vangt het middaggebed aan en daarna blijft de kerk open tot 15.00 uur voor bezinning, ontmoeting, gesprek en informatie.

Er wordt gezorgd voor koffie en thee. Aan dit initiatief werken 6 vrijwilligers mee uit beide kerken.(Protestantse gemeente en GK(v)) Hierdoor wordt het steeds meer een gebed van en voor het dorp.



In Gesprek!

Eind oktober staat de eerste avond voor deze groep gepland.

Het is de bedoeling om a.d.h.v. vragen en stellingen een artikel te bespreken.

Verder zal deze eerste avond ingevuld worden door met elkaar te overleggen welke onderwerpen we belangrijk vinden en wie we daarvoor als gespreksleider uit kunnen nodigen.

Ds. Dick Stap zal zeker weer één of twee keer te gast zijn en daar zijn we blij mee!

Op dit moment is er nog niet zoveel bekend, maar wel dat we uitkijken naar een nieuw seizoen met inspirerende en zinvolle avonden.

Zoals op de website vermeld is het doel wederom om te leren én om met elkaar in gesprek te gaan over geloven in deze tijd, onze beleving, hoe hiermee om te gaan in het dagelijks leven en op welke manier we bijbel verhalen door willen geven aan de volgende generatie. Er is ruimte voor ieders manier van beleven!

Bij de gesprekken is het belangrijk om elkaar niet te willen overtuigen maar te luisteren en wie weet.... neem je er iets van mee.

Bij dit alles willen we recht doen aan God, de Bijbel en elkaar.

Voor meer informatie: Corry Siersema (tel.0115-442074) of
Cor-Elli de Bruijn (tel. 0115-617011)

Jeugdwerk

Wij vinden het belangrijk dat onze kerk actief ruimte biedt aan kinderen en jongeren. Ze moeten zich in deze omgeving geborgen en welkom voelen en de gelegenheid krijgen zelf vorm te geven aan het geloof. Hierbij proberen we hen uit te dagen en te prikkelen door ze actief mee te laten denken en werken. Daarbij zetten wij ons in, geïnspireerd door het verhaal van God en mensen, om samen te leven en leren vanuit het evangelie. Hierbij houden we rekening met de eigenheid van kinderen, tieners en jongeren en verliezen we de tijd waarin we leven niet uit het oog.

"Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God" JOP

Tijdens de erediensten is er voor kinderen tot 4 jaar **crèche**. Voor kinderen van 4-12 jaar is er **kinderkring**. Ze gaan met het licht aangestoken aan de Paaskaars naar hun eigen ruimte. Daar horen ze het verhaal van die zondag uit de methode Kind op Zondag. Na de Uitleg en Verkondiging worden ze weer gehaald. Gedurende de 40-dagentijd en in de Adventperiode wordt er gewerkt met een doorlopende werkvorm op projectbasis.

Met ingang van het nieuwe seizoen gaan de kinderen, in samenwerking met World Vision, sparen voor Faith.

Faith is een meisje van 7 jaar en woont met haar ouders, broers en zusjes in Oeganda.

Door onze bijdrage kan Faith naar school.

De kinderen mogen wekelijks een kleine bijdrage doen in het spaarpotje van Faith.

We hopen de kinderen zo mee te geven, dat delen de gever EN ontvanger blij maakt!



Voor tieners van 12 t/m 16 jaar is er iedere eerste zondag van de maand **tienerkring**. Zij gaan gelijk met de kinderen, voor de Dienst van het Woord naar hun eigen ruimte. We werken met diverse werkvormen en actuele thema's die worden aangeboden door JOP (Jong Protestant, verbonden met kerk in actie en Protestantse kerk)

De tieners worden bijna altijd zelf aan het werken of aan het denken gezet om zo hun gevoel bij een bepaald thema op een creatieve manier uit te drukken.

De tieners sluiten de dienst in de eigen ruimte af en komen niet meer terug in de kerk. Van juni t/m Startzondag vindt er geen tienerkring plaats.

Daarnaast bieden we ook buiten de erediensten activiteiten aan voor de jeugd.

Voor de kinderen van groep 3 t/m 6 van de basisschool is er **Kliederkerk**. Een activiteit om kinderen op een speelse en eigentijdse manier kennis te laten maken met de Bijbelverhalen.

Op een vijftal woensdagmiddagen worden de kinderen opgehaald uit school en gaan we samen naar de kerk. We beginnen de middag met eten. Vervolgens gaan we aan de slag met een Bijbelverhaal waarbij de kinderen ook actief mee doen. Tot slot is er tijd om te knutselen of gewoon even lekker te spelen. Ook voor dit seizoen hebben we weer een aantal leuke thema's bedacht, jij komt toch ook?! Via school ontvangen de kinderen een uitnodiging met de data erop.

Voor tieners vanaf de tweede klas van de Middelbare school organiseren we **Meet and Eat**. Maandelijks komen we samen om met elkaar te eten en om een thema te behandelen. Het sociale aspect staat centraal.

Zo doen we ook dit jaar weer mee met de landelijke battle of the churches, 'Sirkelslag'. Ook willen we een kijkje nemen in een andere kerk en bezoeken we de Jazzdienst.



We hopen 'onze' kinderen en tieners weer te zien in het nieuwe seizoen, bij welke bijeenkomst dan ook!

De leiding heeft er zin in!

Daniëlle Rijkse, Dagmar Elve, Marinka Mahu, Cor-Elli de Bruijn

door het jaar heen is actuele informatie over de activiteiten te vinden op de website:

www.pknhoek.nl



AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, AVG. Ook kerkgenootschappen vallen onder deze nieuwe wetgeving. De PKN wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Uiteraard gingen wij, als plaatselijke gemeente al zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, maar nu hebben we dat ook vastgelegd in een privacyverklaring. Deze kunt u vinden op onze website (www.pknhoek.nl)

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? Bijvoorbeeld: verjaardagslijsten 75+, huwelijksjubilea, noemen van namen op de zondagsbrief bij ziekenhuisopname of het vermelden van de bloemen, mailadressen, foto's op de website..... Vanaf nu dienen wij er voor te zorgen dat deze gegevens beschermd zijn en niet zomaar aan derden worden verstrekt. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken, dat we ons doel als kerk-zijn niet voorbij schieten. Want we willen toch graag met elkaar kunnen meeleven? Als er iets te vieren valt, maar ook op verdrietige momenten. Dat kan niet meer als wij uw gegevens niet mogen raadplegen of waar nodig vermelden.

In eerste instantie gaan we er dus vanuit dat u door lid te zijn van onze gemeente, instemt met het vertrouwelijk gebruik van uw gegevens. Uiteraard kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. Als u bezwaar wilt aantekenen, doe dit dan schriftelijk aan de scriba Marinka Mahu (scribaat@pknhoek.nl). Ook voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen.

Van de kerkrentmeesters

Vanuit het college van kerkrentmeesters hebben we u niet veel te melden. Dat is een goed teken.

Er zijn natuurlijk de dagelijkse zaken die onze aandacht vragen maar niets iets waar we ons grote zorgen over maken.

Het gebouw vraagt weinig aandacht, op de standaard zaken en kleine technische storingen na. Het gebouw moet energie neutraal zijn. Daar zijn we nu nog niet. Om daar toch te komen wordt nu gewerkt aan het precies inregelen van de verwarming.

We staan aan de vooravond van weer een stookseizoen dus kunnen we zien of er verder nog aan gesleuteld moet worden.

Ook de financiën staan er robuust bij. Dit volgen we nauwkeurig, sturen bij waar nodig.

De vacaturetijd vraagt altijd extra aandacht op dit vlak. Het nodige papierwerk is verzorgd zoals volgens de procedures vereist is.

Er zijn op grond van de financiën geen belemmeringen om een nieuwe predikant te kunnen beroepen.

De voorbereidingen voor de **Aktie Kerkbalans** zijn in volle gang.

Bij deze actie vindt u als vanouds een brief met o.a. betalingsinformatie.

We hebben ook daar even goed gekeken hoe we het met minder keuzes eenvoudiger kunnen maken.

Het ging namelijk bij een aantal betalingen wel eens mis. Met name accept giro kaarten in combinatie met een gespreide betaling gaf aanleiding tot problemen.

Om dit op te lossen hebben we het aantal opties verkleind. U zal er in de genoemde brief verder over worden geïnformeerd.

We willen en zullen u natuurlijk altijd helpen als u met vragen op dit vlak zit.

Met vriendelijke groet,

het college van kerkrentmeesters,



Collectebonnen.

Deze zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 x € 1,- = € 20 per kaart.

Kaarten zijn te bestellen via bankrekening

NL72 INGB 0000 697 997 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. gem. Hoek onder vermelding van "Collectebonnen".

Nadat de betaling is ontvangen, worden de kaarten thuisbezorgd.

Verhuur

De mogelijkheid bestaat een ruimte te huren per dagdeel voor een vergadering, feest of dergelijke.

Dagdeel	Van	Tot
Morgen	08.00 uur	13.00 uur
Middag	13.00 uur	18.00 uur
Avond	18.00 uur	24.00 uur

Tarieven:

Kerkzaal

Begrafenis of huwelijk

Leden Pg Hoek	Per dagdeel		€ 200,-
Niet-leden	Per dagdeel		€ 300,-
Niet-leden		Dominee	€ 200,-
Niet-leden		Koster	€ 50,-
Niet-leden		Organist	€ 50,-

Andere doeleinden Per dagdeel € 300,-

Rouwkamer (onder de toren): via de Ridder Uitvaartverzorging tel. 0115-565100

Ontmoetingsruimte, (incl. gebruik van keuken), **bovenzaal** (max. 30 personen), **consistorie** (max. 10 personen), **jeugdthonk** (max 10 personen), **crèche** (6 personen)

Vergaderingen / verenigingsbijeenkomsten: vanaf 25 personen

Frequentie per jaar	Morgen	Middag	Avond	Extra dagdeel
1 x	€ 50,-	€ 50,-	€ 60,-	€ 40,-
2 – 5 x	€ 40,-	€ 40,-	€ 50,-	€ 30,-
6 x en meer	€ 30,-	€ 30,-	€ 40,-	€ 25,-

Vergaderingen / verenigingsbijeenkomsten: minder dan 25 personen

Frequentie per jaar	Morgen	Middag	Avond	Extra dagdeel
1 x	€ 25,-	€ 25,-	€ 30,-	€ 20,-
2 – 5 x	€ 20,-	€ 20,-	€ 25,-	€ 15,-
6 x en meer	€ 15,-	€ 15,-	€ 20,-	€ 15,-

Feesten en recepties, ontmoetingsruimte, incl. gebruik van keuken

Vanaf	08.00 uur	€ 250,-
Vanaf	13.00 uur	€ 200,-
Vanaf	18.00 uur	€ 150,-
Gehele dag + avond tevoren		€ 300,-
Receptie of condoleren	13.00 – 18.00 uur	€ 100,-

Prijzen voor niet genoemde combinaties en/of langdurige huurovereenkomsten in overleg met beheerster of kerkrentmeesters.

Voor de huurdatum dient het huurbedrag te zijn bijgeschreven op rekening NL80 RABO 0362 3341 61 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Hoek.



Na gebruik dienen de ruimtes schoon te worden opgeleverd.

Voor feesten wordt een borg gevraagd van € 150,- die na verrekening van eventuele schade en breuk wordt teruggestort.

Verhuur kan worden geweigerd voor activiteiten die zich niet verdragen met de grondslag van de kerk, te bepalen door het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters.



Beheer en verhuur:
Mw. C. Mol, Ds. Raamshof 8, 4542 AZ Hoek
Tel. 0115 44 13 97 / 06 51 03 93 10
E-mail: adriejmol@zeelandnet.nl

CONTACTADRESSEN

Kerkelijk bureau / Scribaat / Ledenadministratie

Marinka Mahu-Maas, Julianastraat 20, 4542 BB Hoek, tel. 0115-441203

e-mail: scribaat@pknhoek.nl

Predikant: vacant

Pastoraal medewerker: Reverent Ank Muller uit Vlissingen
tel. 06-81744385 e-mail: ank_muller@yahoo.com

Voorzitter van de kerkenraad:

Henk Siersema, Gladiolenlaan 6, 4542 CZ Hoek,
tel. 0115-442074 mobiel: 06-40117334

e-mail: siersema@zeelandnet.nl

Jeugdouderling: Daniëlle Rijksen, Hendrikstraat 2,
4542 AP Hoek, tel. 0115-442992

e-mail: danejansen@hotmail.com

Ouderlingen: Addie de Bree, Vogellaan 1, 4533 ES, Terneuzen
tel. 0115-441830 e-mail: adebree@zeelandnet.nl

Ada Dieleman, Zouteweg 6, 4521GL Biervliet

tel. 0115-441444 e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl

Elly Tollenaar, Sluispolderdijk 3, 4541 PA Sluiskil,

tel. 0115-612914 e-mail: ftollena@kpnmail.nl

Diakenen: Nelly Mol, Hasjesstraat 3, 4542 NW Hoek,
tel. 0115-441282 e-mail: nmol@live.nl

Karina Wolfert, Koudepolderstraat 15, 4542AL Hoek

tel. 0115-720671 e-mail: kavl@zeelandnet.nl

vacant

Ouderlingen-kerkrentmeesters:

Voorzitter: Kees Biesheuvel, ds. Raamshof 32, 4542 AZ Hoek
tel. 06-40716164, e-mail: biesheuvel@zeelandnet.nl

Secretaris / beheer gebouwen:

Ko Dieleman, Burg. Hendrik Wolferthof 21, 4542 HA Hoek,

tel. 0115-442007, e-mail: kodieleman@zeelandnet.nl

Penningmeester:

Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek,

tel. 06-23659571, e-mail: wdeputter@zeelandnet.nl

Kerkrentmeesters: Leen Dieleman en Joris Vasse

Kosters:

Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek, tel. 0115-441241

Leen Dieleman, Ds. Raamshof 75, 4542 AZ Hoek 0115-441630

Sjaak Verhelst, St. Hubrechtstraat 11, 4542 AM Hoek, tel. 06-13667145

KERKRENTMEESTERS Protestantste gemeente te Hoek

Administrateur: Jaap Brouwer, Gerberalaan 35, 4542 CM Hoek,
tel. 0115-442207

Bankrekeningnummers:

NL80 RABO 036.23.34.161 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. gem. Hoek

Bestellen collectebonnen

NL72INGB 000069.79.97, t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. gem. Hoek

DIAKONIE Protestantse gemeente te Hoek

Penningmeester: Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek,
tel. 0115-442445

Bankrekeningnummer:

NL68RBRB 0845159615, t.n.v. Diaconie Prot. gem. Hoek.

ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Secretaris: Frits Zegers, Knol 22, 4542 PV Hoek, tel. 0115- 694311

Penningmeester : Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek,
tel. 0115-441241

Bankrekeningnummer:

NL46RBRB 0852224036 t.n.v. ZWO commissie Prot. gemeente Hoek

JEUGDWERK

Algemeen contactadres: Daniëlle Rijksen, Hendrikstraat 2, 4542 AP Hoek,
tel. 0115- 442992 e-mail: danejansen@hotmail.com

Contactadres kinderkring: Kobi Heeringa, Ds. Raamshof 26, 4542 AZ Hoek,
tel. 0115-441301 e-mail: heeringa@zeelandnet.nl

KERKELIJKE VRIJWILLIGERS DIENST

Contactadres: Elly Tollenaar – de Bruijne, Sluispolderdijk 3,
4541 PA Sluiskil, tel. 0115- 612914 e-mail: ftollena@kpnmail.nl

KERK EN BIJGEBOUWEN Langestraat 6, 4542 AE Hoek, tel. 0115-441989

Beheer en verhuur: Catrien Mol, Ds. Raamshof 8 , 4542 AZ Hoek,
tel. 0115 – 441397 / 06-50531597 e-mail : adriejmol@zeelandnet.nl

Protestantse gemeente Hoek, Postadres: Langestraat 6, 4542 AE Hoek
Website: www.pknhoek.nl

Zonder liefde ben je nergens

*al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.*

*al blies ik de trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.*

*zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.
want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
't Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen.*

Karel Eykman, bij 1 Korintiërs 13